

Adios Vlindertje

Je fladdert van de ene bloem van woorden naar de volgende struik met lach
Ongeruwt onrustig fladder je
Om vooral geen bloem, geen lach, geen dag
Geen geur, geen kleur,
Geen warmte

Je missen

Vlindertje,

Weet je in al jouw schoonheid wel wat je bent?
Of ken je het stadium waarin je nu verkeert tussen rups en moeder,
Tussen geboren worden en dood
Tussen genieten en het schenken van schoonheid
Aan talloze genietters
Van jouw kleuren, jouw fladderen,
Jouw

Ja jouw betekenis die is hoop, vrede en lente

Mijn lief vlindertje, fladder maar verder van de ene bloem naar de andere
Laat mij zo lang het kan genieten van jouw aanblik,
Nog genoeg donkere dagen zonder jouw aanwezigheid wachten op mij

Mijn lief vlindertje, fladeer maar verder van de ene droom naar de andere
Adios, mijn lief vlindertje.

Een vriend.

