

## Yin Tao

Nog even het weekend afsluiten  
Knus weggedoken in een hoekje rookvrij  
Klein tafeltje, klein kaarsje

Warrige gangen van kleine hapjes  
Primi, secondi, soeppie telt nie,

Jouw warme ogen stralen  
Tientallen lichtjes terug

Dan vlieg ik weer,  
En mis de traan in je oog ternauwernood.

De wegen komen samen op de rotonde.

Han

19 april 2004