



De vrienden van God

Vannacht
heb ik gesproken
met
God

Hij
vroeg hoe het ging
met de vrienden die
Hij
had gestuurd in mijn leven.

Ik vroeg
Over welke vrienden heeft
U
het dan?

Hij
zei
De vrienden die
Een wandeling met je maken
Een boek met je lezen
Een gedicht voorlezen
Een glas wijn drinken
Een discussie voeren over de zon
Een concert met je bezoeken
Je bellen als er een mooi programma is
Een zeiltocht maken

Ik zei:
Die ene vriend
die mij de liefde leerde
die mij
U
leerde.

Hij
zei
niets meer