

## (d)Waalbarones

Als de schipper zijn verhaal vertelt  
kijkt zij stralend  
met bruin energieke ogen  
naar de vier dagen die komen  
naar de schipper, het vieren  
naar het schip, het avontuur  
naar de sfeer van plezier, los van plicht

ik denk aan de Waal  
de bedding, de schoot, het water dat in haar stroomt

mijn gedachten dwaalen  
naar haar ogen,  
de ogen van de Grote, de Waalbarones

het idee dat mijn gedachten zijn als  
die van het water in de Tomasee,  
kiezen, gekozen worden,  
te zijn als voedsel voor de weide  
of te zijn het tijdelijke begin van de Rijn, de Waal  
ik dwaal

deftige statige oude bomen houden toezicht  
veiliggesteld en ontworsteld aan de woeste Waal  
zicht op het gedoetje

Het geeft een veilig gevoel  
van afstand.  
vanaf stand.

Han Kersten

*14 augustus 2014 ter gelegenheid van de start van de Ri4Daagse 2014*

