

Gert van Zoelen, twee dagen voor hij 63 werd

Lieve vriendin,

Vandaag verloren wij een vriend.

Zoals altijd in onze vervlochten levens:

Jij een maatje waar je mee praatte en dronk en hebt gelachen
Ik een voorzitter van de vereniging waaraan hij bijna 25 jaar leiding gaf

Met hem nam je afscheid van Pim
Bedenker en brenger van bevatbare grote verbanden,
Op handen gedragen door moslims en bewoners van achterstandswijken
Door makelaars en homo's
Gehekeld door de gevestigde orde, die
zonder schaamte zijn ideeën nu vijf jaar later heeft gestolen,
en onderdeel gemaakt van programma's.

Met hem genoot je van de laatste acte van Jamai en Jim,
Hun verschil van klank en gevoel
Met hem straalde je bij de overwinning van Jim,
Terwijl een droom zich over mij ontfermde.

Met hem genoten we van een kip met frites voor het dansen
Van een avond in Alem waar jullie de sterren van de hemel dansten

Bij hem waren wij toen zijn ster was gedoofd
En hij toch zijn 60^e vieren wilde

Toen doofde ook een beetje ons contact.

Lieve vriendin,
Samen verloren wij een vriend.
Een vriend die onlosmakelijk in ons leven aanwezig zal blijven,
Als we reizen maken naar Denemarken of Maastricht
Zullen we ons hem soms herinneren,
Jij jouw maatje, ik mijn voorzitter.

Tiel, 2 juni 2007