

Het laatste avondmaal

Japan

Oosterse mystiek in Sushi en
Hot plate gebakken vis
Verleidend onbekend

Zit ik op rand van de rijder
En kijk naar de deur
Mijn laatste beeld van deze wereld
als mijn geheugen stopt.

Koud water

Keeft zich rimpelloos boven mijn hoofd
Gesloten en de karpers zwemmen door.
Dit is niet meer mijn wereld.

Jij werkt alsof jouw leven er vanaf hangt
In plaats van het mijne
Roep je naar iedereen
Roep je naar Mij

Komend,

Wit een hemelse ruimte
Koor ik jouw otem
Zie verschrikte blikken hartaanvallen en tumoren denken

Waarom ben ik nat, denk ik
Moet gaan liggen, maar ik wil weg
Natte kleding is niet fijn.

De Sushi en

Hot plate gebakken vis
Gevaarlijk onbekend
Verlaten kokhalzend mijn lijf.

Heb dank mijn lief voor wat je hebt gedaan
Op het moment dat mijn leven al was gegaan.
De rest van mijn leven krijg je
Iedere dag een extra kus