



## Il Giardino della Villa Reale Monza

s t r e k t  
zich royaal  
in oostelijke richting uit  
voor het plebs  
met bankjes, vijvers, paden  
terrassen en fietsverhuur

de zwoele lentewind zucht  
zacht langs ritselende bladeren,  
neemt woorden van anderen mee.

Ik zit op een bank,  
een vlinder  
strijkt lichtvoetig op het uiteinde,  
klapwiekt.

Mijn gedachten en woorden  
verstrooien zich op  
de vlekjes in de vleugels van de vlinder.

Zij  
vertrekt,  
neemt mijn woorden en gedachten mee,  
nooit verwacht om aan te komen  
bij de oren aan wie gedacht

De tuin  
s t r e k t  
zich royaal uit  
voor de ruimte van mijn gedachten.