



## *Kalverliefde*

*Na de spanning  
van de aangeleerde dans*

*Dansen jouw stralende ogen  
omzoomd door dansende donkere krullen.*

*Je zet een pas,  
je voet op de naaf van het voorwiel  
van mijn fiets.  
En lacht*

*Je zet een afdruk van jouw zijn  
in de ziel van mijn leven.  
Jij zou blijvend  
de herinnering aan jou aan mij geven*

*Nu, jaren later op de krib  
langs de Waal in Tiel  
schreeuwt, generaties later, een meeuw*

*Schoolbank, Hyves,  
digitaal hernieuwd contact  
nu bezwaard door het leven, door de liefde  
de dromen die uitgedroomd zijn  
het werk dat is gedaan*

*Dansen jouw ogen nog?  
fladderen de woorden nog uit jouw mond?*

*De ondergaande zon schittert  
op het langzaam naar de zee stromende water  
kleurt de wolken fel wit en rood*

*Jij en ik drijven mee in de tijd, als het water door de rivier  
door het landschap van die tijd  
uiteindelijk versmeltend  
in de eindeloosheid van de zee.*

*Nooit geweten, nooit gekend  
de zin van jouw zijn  
in de ziel van mijn leven*