

## Openbaring van de lente

Van noord naar zuid Europa,  
van kille vochtigheid naar lichtgroene struiken

Van kale takken en vuile wegen,  
van grauwe wolken naar zachte lenteluchten

Van het land waar al het oude afgebroken wordt,  
naar het land waar alles eeuwen blijft staan

Van het land waar taal gesproken is,  
naar het land waar taal alleen gezongen kan

Naar het land van de kunst en naïviteit,  
naar het land waar

open en baring beide geboorte duiden  
Lente en lendenen verklinken

Naar het land van de Paus en de Maffia,  
naar het land waar

geboren worden centraal staat in de volksgeest,  
abortus als gedachte zelf dat lot ondergaat

De openbaring van de lente is  
de natuur die geboren wordt

Uit Gaia's vruchtbare schoot  
Haar zaadvragende vruchtbare schoot

Liefdevol

